

Ik vond LIEGEN licht heel heel heel leuk.
Het begint met muziek, live gespeeld door
straat artiesten. Dan komen de hoofdpersonages
(Eva en Zakaria) op het podium. Ze zijn
verdwaald op weg naar de bus
het is de eerste keer alar. dan begint naar huis
liegen en belandt in de wereld van
liegen. Maar je mag niet liegen!
en toch is liegen mijn
hobby, ook dromen, ook ^{zwaar} zij heeft een cool
en ze is gewoon en cool kostuum, cool hold
een verdrietig en blij lied. Ze heeft
ik was me dansen en zingen op het
podium springen en zingen in op het
dans en zingen. Zakaria kan op het
het zijn. Ik was haar beter Eva vond ik
Eva's leven. Kristof dagen zijn gewoon
Niet zelf!

En de muzikanten vond ik heel leuk en de
drummer het leukste.

Ik vind het leuk dat we een
een voorstelling over liegen
maakt want we weten allemaal dat
de grootste mensen de grootste
leugenaars zijn